

**We hebben net ons jaarlijkse rekruteringskamp achter de rug en dat betekent een vrije dag: een goede gelegenheid om u op de hoogte te brengen van hoe het ons vergaan is deze zomer.**

Deze kampen gaan altijd gepaard met spelen die het belang van samenwerking benadrukken. Daarnaast bijeenkomsten met getuigenissen en onderwijs in hoe God de kerk en zijn leden wil betrekken in Zijn wereldwijde project om mensen te redden van de ondergang door een levengevende en eeuwige relatie met Hem. Verschillenden hebben aangegeven dat ze willen komen om voorbereid te worden om hier betrokken in te zijn. En dat is hard nodig, de tijd dringt.



*De spelen van het kamp zijn gericht op samenwerking (Natalia 2e van links)*

In de laatste tijd hebben we niet alleen meer stelletjes gevormd zien worden, maar ook de helft van de getrouwden in verwachting zien raken. Dit dwingt ons - die verantwoordelijk zijn voor accommodatie - om vooruit te kijken. Hoe, wat, waar, fondsen? Uw bijdrage hiervoor is meer dan welkom en als u daarvoor mogelijkheden heeft, dan horen wij dat graag!

### Onderwijs interessanter maken

Met ons gaat het goed, hoewel Reidun wat gezondheidsperikelen van diverse aard achter de rug heeft. Tegen half september moet ze klaar zijn om weer te beginnen met onderwijzen. Omdat het allemaal voor de eerste keer is, vraagt het veel voorbereiding. En hoewel er genoeg positieve reacties zijn geweest op haar onderwijs, werd er ook aangegeven dat het wat dynamischer en pakkender zou mogen zijn. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten en het is de wens van elke gezonde leraar(es) om het interessant en relevant te maken. Met alle interrupties en de boekhouding is het niet gemakkelijk om voor te bereiden. Er zijn wat gedachten voor overname van de boekhouding, maar nog niets concreets.



*Hallo allemaal, we hopen dat jullie een heerlijke vakantie hebben gehad! De mogelijkheid om ons huis in Søvik te gebruiken als vakantie-adres is dit jaar door niemand benut, maar wellicht is het een optie voor volgend jaar? Laat ons maar weten... Intussen laten wij u weten hoe het ons vergaan is de afgelopen maanden.*

*Een hartelijke groet vanuit Fusa, Harry & Reidun*

### Bezoek Natalia

We hebben genoten van het bezoek van Natalia. Ze had het zo naar haar zin dat ze het moeilijk vond om te vertrekken. Ze verveelde zich geen moment en integreerde met de studenten en staf hier. Ze is op weg terug voor het nieuwe schooljaar. Ze woont in een plaats met een aantal vluchtelingen. Ze weet wat het is een "vreemdeling" te zijn en heeft een hart voor deze mensen. Maar omdat het vooral jonge mannen zijn, heeft ze veel wijsheid en behoedzaamheid nodig.

Zelf heb ik een aantal bouwprojecten lopen. Helaas heeft door drukte het onderhouden van contacten van "buiten" te lijden gehad. Er is nu wat meer hulp van collega's en daardoor mogelijk meer opening voor die zaken.

### Dankpunten

-  Jongeren die geïnteresseerd zijn om hier te komen
-  Natalia's bezoek
-  Studenten die een levenspartner hebben gevonden (hopelijk)
-  Betrokkenheid bij de bediening van het instituut door bezoekers
-  Gezondheid

### Gebedspunten

-  De zwangerschappen
-  Een oplossing voor overname van de boekhouding
-  David en Natalia in het nieuwe schooljaar
-  Fondsen voor opkomende bouwprojecten
-  Reidun in het lesgeven en de benodigde voorbereidingen